

Tidligere borgmester Viggo Rasmussen fortæller

Afskrift af båndoptagelse d. 11. februar 1980

Afskrift af Båndoptagelse d. 11/2 - 1980.

Fhv. Borgmester Viggo H. Rasmussen, Rødtjørnevej 3. 4470 Svebølle.

Jeg er fra Ubby hvor jeg er født. Og kom til den gamle Viskinge - Aunsø Kommune i 1931.

Jeg har været ved Landbruget. Jeg kom ud at tjene på et Husmandssted, det var i nærheden af mit barndomshjem i Ubby og omegn. Der tjente jeg til min Konfirmationstøj. Så kom jeg på en Kemisk Fabrik, jeg startede som arbejdermand, der var jeg i 13 år. Hvoraf de 11 år var som Værkfører. Jeg har været på Bukhs Fabrikker i Kalundborg og på Asnæs Værket. Jeg har også været på Aunsøgårds Skærvefabrik og diregeret den medens sønen var inde som Soldat. På en Frugtplantage var jeg Bestyr.

Jeg har været med til at malke og gøre rent hos dyrene, og så bagefter i skole i Ubby. Jeg er Konfirmeret hos Pastor Trang. Men der var mere frit på Herregårdene, for hos bønderne skulle man jo være der hver anden søndag, for der skulle passes Heste og køer, hund og kat. Det skulle man jo ikke på de større gårde. Der kunne man også gå til bal om lørdagen.

Jeg har været på Lerchenborg hos Forpagter Henrik Junker. Og på Birkendegård hos Faye. Jeg har prøvet lidt af hvert uden dog at tage skade.

Og så kommer vi til det Kommunale i fyrerne, og der har jeg været siden, det var jo et heltids job. Jeg kom ind i Sognerådet 5/5-1943 og blev Sognerådsformand i 1946 og var det til Kommunesammenlægningen i 1979, og derefter 4 år som Borgmester i Bjergersted Kommune. Og sluttede som menig medlem i 1978. Det var jo en længere Kariere, godt 30 år. Men mit parti ville også have at jeg skulle blive, men det kunne jeg ikke, da jeg havde været syg. I midten af august fik jeg en blodprop.

Der var ikke mange huse i Svebølle da jeg kom hertil i 1931. Her hvor vi sidder i dette hus, det er bygget i 1937. Jeg købte det under opførelsen og flyttede ind i 1938. Der var i 1924 - 25 bare marker helt ud til skolen. Der lå et lille landsted lige før skolen. Når jeg kom nede fra Gl. Svebølle mod Forsing, kunne man se Stationen, Rejseladen og Kroen. Men der var ikke Kro dengang, det var Afholdshotel, også et Bageri og Købmand Kålunds forretning. Der var kun Svebøllegavn af gårde. Alt hvad der her er udstykket, er fra Svebøllegavn. I skellet mod Hvidebæk Kommune er der en 4 - 5 Statshusmandsbrug som blev udstykket i 1926.

Øresø Fabrik lå nede ved Møllerne. Men den brændte og blev flyttet herop. Den er ca. 50 år. De fik meget træ med banen, og sender også meget træ afsted i forarbejdet stand.

På et tidspunkt var der 17 butikker i byen, nu er der kun 3 - 4 stk. tilbage. Det går hurtigt tilbage. Men hvis ikke Brugsen var flyttet ud, så havde der været flere forretninger her i byen. Så er der jo også Windsor Door og Søndergårds Systue. Der er mange der tager til Kalundborg og arbejder, og omvendt er der nogen der kommer fra Kalundborg og arbejder her. Det er jo lige så godt. For Industrigrunde skal de jo have gratis, for at få det til at køre.

Indvielsen af Viskinge Alderdomshjem var den 17 marts 1936. Der var en Fattiggård ude i Løgtved, den hedder Frederiksholm. Der har været 40 - 50 tdr. land til. Fattiglemmerne arbejdede i marken. Senere har der været Systue. Der er stadig tremmer for vinduerne nede i kælderen. Nu hører den ind under Hofmann og Sønner.

Ved overgang til det nye system, skulle alt gammelt af Protokoller og andre papirer i Landsarkivet. Det blev også afhentet. Der er protokoller over Fattiggårde m. m. De gamle kommuner havde jo hver sin Fattiggård.

Den 23 nov. 1945 skete der den store ulykke ved Aunsøgårds Skærvefabrik. Det var en stor Dæmning der skred ud, og 4 mænd og Tipvogne forsvandt i søen.

Historisk Arkiv
Bjergersted Kommune

Lokalhistorisk Arkiv
Bjergersted Kommune

A - 149

Den ene mand kom op, men de andre blev derude. Jeg kendte dem alle, den ene var min fætter fra Jordløse. Det var et grimt vejr, tåget og mørkt. Det er aldrig opklaret hvordan det gik til. Ude i søen blev der en lille ø, den er der inu.

Den gamle Kirke i Aunsø kan jeg lige huske, den blev lukket i 1934 da den nye blev taget i brug. Der er fugtigt i den gamle Kirke. Det er Dronning Margrethe d. 1 der skulle have bygget den. Hun havde også noget i andre byer. Det kan være at den nuværende Borgmester (Ole Junker), kan fortælle noget mere om alt dette.

Det er slet ikke nemt mere, for de fleste er jo væk der kan fortælle noget. Det er tit at Pressen ringer til mig om eet og andet, for jeg er jo en af de ældste der er tilbage.

Min kone og jeg blev gift i 1932. Min far og mor boede her i byen. Far arbejdede på Øresø Fabrik.

Centralskolen havde 25 års jubilæum i 1979.

Der kom Rutebiler der kørte til Kalundborg og Slagelse, men den sidste er nedlagt igen. Den til Kalundborg bliver støttet af Hvidebæk Kommune og Bjergsted Komm. Ellers var den vel også holdt op. Der er kun 2 - 3 mennesker med. Nu er Viskinge, Ubberup, Vørslev og Knabstrup trindbræt revet ned. Postvæsnets net er startet samtidigt med Stationen.

I Viskinge var en Motormølle, den er nu nedlagt. Men fra gammel tid havde vi jo alle Kongens Møller, og tid efter anden så købte bønderne selv deres Kværne. Jeg har selv som ung tjent på en gård som havde en Vindmølle der maledede korn til grisene og hakkelse til hestene.

Der er også Stendysser i byen. Der ligger en ved den røde Villa lige ved Købmandenoppe i haven. Og henne ved skolen og børnehaven er der også en, plus een længere nede i byen. Der er aldrig fundet noget i dem. På Viskinge Alderdomshjem var der en mand fra Sejerø som havde en meget stor samling af sten.

Den gamle gule skole har været Friskole i 1936-37, men blev efterhånden Kommuneskole. Centralskolen blev bygget for 17000 kr. En stor sum dengang.

Mit hus gav jeg 8000 kr. for i 1934 da jeg var på den Kemisk Fabrik. Jeg arbejdede 8 timer også om lørdagen og fik en ugeløn på 24 kr. Så der skulle mange ugelønninger til inden man kunne købe hus.

Albert Madsen var ejer af Svebølle Mejeri. Der var også mejeri i Viskinge og Højbjerg. De to sidstenævnte var Andelsmejerier.

Jeg har været ved Sognerådet i 35 år sammenlagt. Der blev holdt møder i Viskinge Forsamlinghus indtil De gamles Hjem blev bygget, så blev der lavet mødelokaler ovenpå. Der var møde hver fredag kl. 2, så gik vi med pengekassen.

Det burde man ikke gøre i dag. Så havde man også madpakke med. Det første møde jeg havde aflagde jeg Regnskab, det balancerede med 160.000 kr. Det sidste jeg aflagde var på 62 mill. Så kommer jeg til at tænke på de gamle Protokoller. Der var en gammel kone i Løgtved i 1924-25, hun blev behandlet på et Sognerådsmøde og blev tilkendt en Aldersrente på 1.60 kr. pr. md. Nu bliver der i Bjergsted Kommune udbetalt hver md. 2 mill. kr. i folke- og invalidepension o. s. v. Nu er jeg selv Folke- og Tjenestemand's Pensionist. Jeg tænker på de første år vi var gift, da var skatten ikke så stor. Jeg gav 6 kr. om året. Nu betaler jeg 38.000 kr. Det ville man ikke havet troet dengang. Min kone får også Pension. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at min pension som Tjenestemand er på 70.000 kr. før skatteutræk. Og for min kone, 3000 kr. om året. Af den almindelig pension får jeg 900 kr. om måneden.